

Boek 'Eigen Schuld' houdt beleggers een soms pijnlijke spiegel voor

door Frank van Ruten

AMSTERDAM - Het grote beursleed van eind 2008 ligt nog vers in ieders geheugen. Maar hebben we er iets van geleerd? In het deze week uitgekomen boek 'Eigen Schuld' houden Arie Buijs en Dirk Gerritsen beleggers op lichtvoetige wijze een leerzame spiegel voor.

Buijs en Gerritsen schreven in 2008 al samen het boek 'Fabeltjes over Beleggen'. Beide heren mogen deskundig worden genoemd. Prof.dr. Buijs is hoogleraar Bedrijfseconomie aan de universiteit van Utrecht en docent aan Universiteit Nyenrode. Gerritsen doceert Beleggingsleer aan de Universiteit Utrecht School of Economics. Recent onderzocht hij de toedracht van het Icesave-debacle.

In 'Eigen Schuld, Beleggingslessen uit de Crisis' reikt het tweetal fundamentele kennis aan, prikken ze mythes door en duiden ze beursontwikkelingen aan de hand van concrete koersanalyses.

Dat levert een even vermakelijk als leerzaam boekje op en dat laatste is natuurlijk de grootste waarde van hun pennenvrucht. Vooral in een aantrekkende fase zoeken steeds meer mensen hun geluk op de aandelenbeurzen, en niet allemaal zijn zij even goed onderlegd.

Buijs en Gerritsen voorzien hen met 'Eigen Schuld' van een begin van een betrouwbaar beleggerskompas. Geen overbodige luxe in een tijd waarin (zelfverklaarde?) experts weer steeds luidruchtiger staan te dringen om beleggers van hun marktvisies, commentaar en voorspellingen te voorzien.

"Van je fouten moet je leren", vatten de schrijvers krachtig samen. Of zoals de oud-bestuursvoorzitter van NYSE Euronext in Amsterdam, Joost van der Does de Willebois, in zijn voorwoord aangeeft: "Laat dit boek een inspiratie zijn bij het vinden van die juiste beleggingskoers."

En zo gaan Buijs en Gerritsen in amper 175 pagina's dieper in op alles wat een belegger in ieder geval zou moeten weten om zelf een juiste afweging te maken in de opbouw van zijn portefeuille. Ze staan uitgebreid stil bij bestaande theorieën over risico's en het spreiden ervan. Kloppen die theorieën wel of wijst de praktijk toch anders uit? En dan de psychologische component bij het maken van strategische keuzes: wat weegt zwaarder, verstand of gevoel?

Kritisch gekeken wordt er naar de eerder genoemde bonte stoet van experts: een analyse van analisten. En daar is die spiegel weer, want ook gaan de schrijvers in op de vraag of beleggers zich niet al te gemakkelijk van alles laten aanleunen door deze goeroes.

Aandacht is er ook voor de technische analyse. De theorie achter het historische-lijntrekken wint onder thuisbeleggers aan populariteit, maar is dat terecht? Ook de kredietbeoordelaars, die recent weer meer in de publicitaire aandacht zijn komen te staan, worden tegen het licht gehouden.

Hierboven staat slechts een greep uit de diverse facetten van het beleggen waar Buijs en Gerritsen hun licht over laten schijnen. Wie hun vragen en conclusies goed op zich laat inwerken kan keuzes in ieder geval beter beargumenteerd te maken. Of aan de andere kant: durft een volgende keer eindelijk eens op z'n gevoel te vertrouwen.

Het boek besluit dan ook met een opsomming van dingen die beleggers dus voortaan beter niet of beter wel kunnen doen.

"In plaats van verwijten te maken aan anderen moeten we nadenken over wat we zelf fout hebben gedaan", lichten de auteurs hun drijfveren toe. "Waren we niet veel te gretig omstreeks 2006? We hebben toen toch zelf veel bedrijven gedwongen om zich te financieren met een overdosis vreemd vermogen. (...) En al die beleggingsfraudes? We gaven toch zelf zomaar ons geld uit aan die zwendelaars?"

Een deel van alle recente beleggingsmisère is volgens Buijs en Gerritsen dan ook niets minder dan eigen schuld. Om de gemeenschappelijke deler tussen veel beleggers samen te vatten: "We waren misschien een beetje dom."

Pijnlijk, maar ach... Een goede spiegel laat nu eenmaal dingen zien zoals ze zijn, niet zoals we ze willen zien.

'Eigen Schuld, Beleggingslessen uit de Crisis', Arie Buijs en Dirk Gerritsen

174 bladzijden

Uitgeverij Business Contact

