

# It's the economy, stupid

Geef maar toe: u babbelt lekker mee op de golfclub over de gierende kredietcrisis en dito recessie, maar hebt eigenlijk geen idee hoe het nu allemaal werkt, de economie. Daarom in deze editie van Boeg: kennis, om bij te spijkeren.

Adam Smith, David Ricardo, Peter F. Drucker en Hernando de Soto. Zegt u niets? Waren we al een beetje bang voor. Dit zijn allemaal topeconomen, grootdenkers die u eigenlijk zou moeten kennen, al is het maar een beetje.

Goddank is er nu een handig en gründlich – want vertaald uit het Duits – boekje: *Twaalf economen die je moet kennen*. In stevig tempo behandelt het de werken van de belangrijkste financiële wetenschappers die de wereld gekend heeft. De hoofdstukken zijn door verschillende (Duitse) auteurs geschreven, wat de kwaliteit niet altijd ten goede is gekomen – of moeten we met een beschuldigende vinger naar vertaler Astrid Werumeus Buning wijzen? Zij mag zich sowieso wel schamen, met woorden als 'kniebroek', 'pachtgeld', 'mobieletelefoonaanbieders' en 'ontstaanstijd'. Houterig geschreven dus, maar voor deze ene keer zien we dat door de vingers. Het boek is namelijk ook bijzonder toegankelijk met de korte hoofdstukken, grote portretfoto's en samenvattingslijstjes. U hebt het lekker snel uit en de twaalf economische heren even snel onder de knie. Kunt u voortaan pochen met uw kennis, op de club.

Van een heel andere orde is de economische verhandeling *De wil tot welvaart*. Ten eerste de omvang: 416 pagina's. Ten tweede de stijl: de Amerikaanse historicus annex journalist annex schrijver Sylvia Nasar tikte een fantastische biografie van de economie. Zij is dan

ook niet de eerste de beste; eerder schreef ze de wereldwijde bestseller *A beautiful mind*, verfilmd en bekroond met een Oscar. Evenals haar Duitse collega's behandelt Nasar alle topeconomen, maar zij heeft er een complete studie van gemaakt. Zo weet Nasar dat Karl Marx in zijn hele leven slechts één (!) fabriek van binnen heeft gezien en dat de grote economische denker Thomas Malthus tot vervelens toe hamerde op het gevaar van overbevolking, terwijl hij zelf zeven kinderen verwekte.

Wie Sylvia Nasar leest, denkt bij zichzelf: volgens mij is er tegenwoordig zoveel economische kennis dat we toch genoeg gereedschap in handen zouden moeten hebben om een kredietcrisisje links of rechts op te lossen. En dat is ook zo, zegt Nasar in een interview. 'De economische geschiedenis zit vol met allemaal vreselijke terugslagen. Maar uiteindelijk is onze levensstandaard de laatste tweehonderd jaar gewoon meer dan vertienvoudigd. Na de Tweede Wereldoorlog was de levensstandaard enorm gedaald, maar binnen tien jaar zaten we daar al weer boven.' De Aziatische crisis, de Tulpenmanie (twee keer!), de internetzeepbel, de oliecrisis in de jaren zeventig, De Grote Depressie, we hebben ze allemaal overleefd. Dus de huidige ellende komen we – echt waar – ook wel weer te boven. Nasar schreef een bijzonder (goed) boek waarvoor u even moet gaan zitten, maar dan krijgt u ook wat. Zéér de moeite waard. ☺



*Twaalf economen die je moet kennen*, van Adam Smith tot Joseph Stiglitz, René Luchinger (redactie), Business Contact, € 19,95



*De wil tot welvaart*, het verhaal van geniale economen, Sylvia Nasar, De Bezige Bij, € 29,90



## TELEX

Verder zojuist verschenen:

### DE RAINBOW WIJNGIDS

Mariëlla Beukers, Rainbow, € 19,95

Tussen alle jaarlijkse wijngidsen wil uitgeverij Rainbow ook haar graantje meepikken. Wijnvrouwje Beukers proefde 250 'goede wijnen' van 'kleine importeurs'.

Sympathiek, maar de auteursfoto op de achterkant ontleent je alle zin in welke wijn ook en € 19,95 voor zo'n gidsje vindt zelfs Quote aan de dure kant.

### DE HOOGMOEDIGEN

Marcel Metz, Balans, € 6,95

'Independent researcher' Marcel Metz schreef een hilarisch boekje over het leed dat managers heet. 'Zal deze zelfbenoemde elite vol zelfoverschatting ooit met beide benen op de grond komen te staan?' Het antwoord: nee. Erg hé? Zie ook het verhaal op p.68.

# WAT LEEST

## Dirk Gerritsen



'Ik lees heel graag en vrij veel, vooral non-fictie. En dan het liefst gerelateerd aan mijn vakgebied. Zo heb ik met veel genoegen en bewondering *Het drama*

*Ahold, De Prooi* en het onthullende *De Vastgoedfraude* gelezen. Bizar hoe dingen kunnen lopen, en het inkijsje in de karakters van de mensen erachter vind ik boeiend en leerzaam.'



**LEEST MOMENTEEL** 'HhhH (Himmlers hersens heten Heydrich) van Laurent Binet. Het gaat over het leven van "de beul van Praag" tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik ben net in Praag geweest...'



**WIL NOG LEZEN** 'Ik heb net colleges gegeven in Zuid-Afrika. Prachtig land, maar wel een van uitersten.



Om het beter te begrijpen, staat *Long walk to freedom* van Nelson Mandela nog op mijn lijstje.' ☺



**DIRK GERRITSEN (1983)** is econoom, onder andere verbonden aan de School of Economics in Utrecht | **EN OOK** auteur van de verrassende bestseller *Eigen schuld* (Business Contact), waarin hij de schuldigen van de huidige kredietcrisis aanwijst – en dat zijn er nogal wat